

Året 2013 var året hvor vi begge gik på efterløn.

Claus gik på efterløn den 1. februar og Marianne gik på efterløn pr. 1. juni.

Den ubegrænsede frihed blev i første omgang benyttet til at cykle hjem fra Nordkap. Den 24. juni fløj vi fra København til Honningsvåg. Honningsvåg ligger på Nordkapøen, ca. 30 km. syd for Nordkap.

Vi havde vores cykler med som specielbagage, således at vi kunne cykle på vores egne cykler på vej hjem fra Nordkap. De første tre dage tilbragte vi på Nordkap Camping og brugte campingpladsen som udgangspunkt for adskillige ture rundt i lokalområdet, inkl. selvfølgelig et besøg på selve Nordkap.

Den 27. juni påbegyndte vi den 3.000 km lange tur tilbage til Danmark. Vi cyklede igennem den nordlige del af Finland, som i øvrigt er meget kuperet, og krydsede ind i Sverige i toppen af den Botniske bugt ved Tornio. Vi fandt ud af, at søndenvind er den fremherskende i Nordskandinavien. Vi havde nemlig modvind de første ca. 1.600 km. Herefter havde vi medvind i ca. 1.200 km. ned igennem Sverige. Nøjagtig 30 dage efter vi var kørt fra Nordkap, landede vi hjemme hos os selv. Vi kørte i helt fantastisk varmt vejr på den første del fra Nordkap. Jo længere vi kom mod syd – jo koldere blev det – undtagen de sidste par hundrede kilometre hvor det igen blev rigtigt varmt. Vi havde en helt uforglemmelig tur, som vi næsten dagligt taler om.

Året 2013 var også året, hvor vi mødte Linda og Christian.

Linda var indtil september 2012 en ukendt niece, som Claus har i Zeitlarn ganske tæt på Regensburg i Tyskland. Vi besøgte Linda og Christian i januar og havde et par rigtig dejlige og hyggelige dage hos dem. Linda og Christian besøgte os i august, hvor vi ligeledes havde et par rigtige hyggelige dage sammen med dem. Vi hilser de nye familiemedlemmer velkommen og ser frem til mange hvaaestunder sammen med dem.

Året 2013 har traditionen tro også budt på familietræffet i Far Arnes familie. Det er en begivenhed som vi ser frem til med glæde hvert år.

Restsommeren frem til midten af september tilbragte vi i Danmark. Herefter tog vi en lille smuttur på seks uger til Frankrig. Vi var til fætter/kusinesammenkomst i Claus' familie den 16. september i Jagtstuen i Hjælland, og kørte herfra direkte til Frankrig.



Ved Nordkap



Efter en uge – endnu en dag truer



Marianne i midten, sammen med Linda og Christian

Vi glæder os til næste års Fætter/kusinesammenkomst som Fætter Hans Jørgen og Fætter Claus skal stå for, bistået af vores respektive ægtefæller Lisbeth og Marianne.



Fætre, kusiner og ægtefæller på udvig efter kronvildt.

Aftenbillede.

Året 2013 har også været året, hvor Claus' 60 års fødselsdagsgave fra alle børnene - et hotelophold i Paris - bliver benyttet fra den 16. december. Vi glæder os meget til at se det julepyntede Paris. Optakten til Paris opholdet har været et 14 dages ophold i Saint Martin Lys.

Året 2013 er også året hvor

Mette	11/1	blev 34 år
Marianne	17/4	kunne fejre sin fødselsdag
Cecilia	1/5	blev 34 år
Klaus	28/5	blev 37 år
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Viola	13/6	blev 5 år
Jette	19/6	blev 29 år
Isabella	22/6	blev 8 år
Nikolas	21/7	blev 10 år
Alfred	7/8	blev 2 år
Heidi	8/9	blev 36 år
Jonas	16/9	blev 32 år
Henrik	23/11	blev 35 år
Claus	27/11	blev 61 (og dermed et helt år ældre end Marianne)

Se det var en lille smule af det der er sket hos os i *Året 2013*.

Et helt igennem dejligt år for os.



Vi står præcis på Polarcirklen