

Årets gang 2009

Nytårsaften 2008/09 var ingen undtagelse – aftenen blev igen fejret i Frankrig. Vi havde dog en usædvanlig stille nytårs aften, da Claus lagde sig med influenza den 28. december og først rigtig var kommet sig omkring den 2. januar.

Vi oplevede for første gang både sne og frostvejr i Saint Martin Lys omkring årsskiftet 2008/09. Da vi ankom den 26. december lå der nok op til 50 cm. sne på noget af strækningen fra Girona lufthavn og Saint Martin Lys.

Heldigvis var der kun omkring 15-20 cm. sne i Saint Martin Lys, som dog mere eller mindre tøede væk den efterfølgende dag. Omkring nytår var der helt ned til 6 graders frost om natten. Vi kunne se i avisen og i fjernsynet, at det var det koldeste vejr siden 1963. Normalt er det sjældent med frostvejr i vores hjørne af Frankrig



Dette billede er taget den **8. januar 2009**
kl. 11.59

Året før kunne vi sidde og nyde solen i små 20 graders varme



Dette billede er taget den **8. januar 2008**
kl. 14.17



Allerede inden jul vidste vi, at Mariannes far skulle have en hjerteoperation i slutningen af januar måned på Rigshospitalet. Selve operationen var vellykket, men FarArne kunne desværre ikke klare den efterfølgende rekreation og døde på Kalundborg sygehus den 7. marts efter en lang sygdomsperiode. FarArne har efterladt et stort tomrum, men vi mindes med taknemmelighed de mange gode stunder sammen med FarArne, samt FarArnes store hjælpsomhed. FarArne nød de årlige familietræf, hvor familie blev samlet, som ved det første familietræf på farArnes side af familien ved Kronborg Slot den 6. juni 1998



Igen fejrede vi påsken i Saint Martin Lys. Vi har ikke fejret påsken i Danmark side 1995, så vi kan snart ikke huske hvordan påsken er i Danmark

Normalt holder vi sommerferie fra omkring den 1/7, så vi kan nå hjem til Nikolas fødselsdag den 21/7. I 2009 havde vi dog mulighed for at vente med sommerferien til efter Nikolas fødselsdag. Så vi fejrede først Nikolas fødselsdag inden vi i første omgang fløj til Finland for at være en uge hos Cecilia og Teemu. Det blev dog kun et par dage, vi var sammen med både Cecilia og Teemu, da Teemu med meget kort varsel rejste til Kosovo for at overtage kommandoen over de finske fredsbevarende tropper i Kosovo. Vi havde en rigtig dejlig uge i Finland, hvor vi fik cyklet og gået nogle dejlige ture. I den uge hvor vi var i Turku, var der Tall Ship race, så vi fik set nogle af verdens største sejlskibe.



Hele havnen i Turku (Åbo) var fyldt med store flotte sejlskibe fra hele verden. Såvel verdens største sejlskib, som verdens ældste sejlskib var repræsenteret i havnen. Det var en meget stor oplevelse at se de mange skibe samt føle den helt specielle stemning, der var i havnen



Vi havde nogle rigtige dejlige ture i og omkring Turku og var også på en skærgårdstur i det mest lækre sommervejr

Efter en uge i det finske gik turen videre til Frankrig med fly fra Helsinki til Barcelona, hvor vi lejede en bil og kørte de ca. 270 km. fra Barcelona til Saint Martin Lys.

Vi havde 14 gode dage i Frankrig, hvor vi kun lavede det vi havde lyst til – det vil bl.a. sige en masse cykelture i Pyrenæerne omkring Saint Martin Lys.

Vi skulle flyve hjem fra Barcelona sidst på eftermiddagen og regnede med at være hjemme i Mørkøv omkring kl. 10 om aftenen, så vi kunne komme på arbejde den næste dag. Flyet var dog så forsinket fra Barcelona, at vi først var i Mørkøv omkring kl. 04.30 om natten – så vi kom ikke på arbejde den dag.

Allerede efter tre uger, i begyndelsen af september, drog vi igen mod Frankrig, denne gang i vores egen bil. Vi havde igen tre dejlige uger med et vidunderligt sommervejr og mange ture til Middelhavet samt en masse cykelture rundt i Pyrenæerne.

Og det er ganske vist – vi cyklede mange ture.



Efter at vi begge er kommet i en rigtig god form er vi to til tre gange om ugen begyndt at cykle på arbejde. Vores arbejdsplads er flyttet til Sorø, så vi nu kun har ca. 28 km. på arbejde. Vejret har været fint både i november og december, så vi cykler stadig de to gange 28 km om dagen to til tre gange om ugen.

Heldigvis har vi også haft nogle rigtige dejlige ture og oplevelser i Danmark



Som f.eks. vores tur til Den Gamle By i Århus og til Himmelbjerget i pinsen

Også i år har der været familietræf på begge sider af familien.



Familietræffet på FarArnes side af familien foregik i år hos Jørgen og Jytte i Roskilde. Vi glæder os til næste års træf, som kommer til at foregå i Kalundborg hos Erik

Familietræffet på MorToves side af familien blev i år arrangeret af Ejner og Conny og foregik Lion Club lokaler i Nørre Jernløse. Vi glæder os til næste års træf som også kommer til foregå i Lion Clubs lokaler i Nørre Jernløse



Året 2009 var også året hvor

Mette	11/1	blev 30 år
Marianne	17/4	kunne fejre sin fødselsdag
Cecilia	1/5	blev 30 år
Klaus	28/5	blev 33 år
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Viola	13/6	Blev 1 år
Jette	19/6	blev 25 år
Isabella	22/6	blev 4 år
Nikolas	21/7	blev 6 år
Teemu	27/7	blev 31 år
Heidi	8/9	blev 32 år
Jonas	16/9	blev 28 år
Henrik	23/11	blev 31 år
Claus	27/11	blev 57 (og dermed et helt år ældre end Marianne)



**Se det var et
lille udpluk af
vores år 2009**

