

Årets gang 2008

11. årgang

Det er nu ved at være fast tradition, at vi tager hul på det nye år i Frankrig – Så årsskiftet 2007 – 2008 blev også i år fejret i Frankrig.

Generelt har vi altid været heldige med vejret de år vi har holdt nytårs aften i Frankrig. Nytårsaften 2007-2008 var heller ingen undtagelse.

Det var et utroligt flot solskinsvejr den 31/12 2007 med temperaturer på 11-12 grader. I det sydlige Frankrig er dagen i slutningen af december omkring 1½ time længere end i Danmark.

Da den ekstra tid stort set bliver lagt til om eftermiddagen, vil det sige at solen først går ned efter kl. 5 om eftermiddagen. Det er virkelig dejligt at få noget ekstra dagslængde i forhold til Danmark.

Den 31/12 2007 var vi ude og gå en lang tur i bjergene. Selv om vi selv synes vi har gået bjergene mere eller mindre tynde igennem årerne, lykkedes det os at finde en utrolig flot tur, som vi ikke havde gået før. De tre billeder er taget fra denne tur - og så sent som omkring kl. 15.30



Udsigt til vores lille landsby. Selv om det er svært at se – så er der en højdeforskel på mindst 200 meter ned til byen



De første dage i Januar blev brugt på det dejlige vejr og lange spadsereture i bjergene rundt omkring Saint Martin Lys



Vi nyder solen den 6. Januar på en af vores mange gåture.



Påsken 2008 blev som de foregående 11 år fejret i Frankrig. Denne gang sammen Henrik, Heidi, Nikolas, Isabella og Klaus. Mette var ikke med, da Mette på det tidspunkt var godt og vel gravid. Vi havde nogle rigtig dejlige dage sammen med børn og børnebørn.



Den 28. maj var vi inviteret til Klaus's fødselsdag - Da vi kommer op til deres indgangsdør står der **"Her bor hr. og fru Johansen"**

De var blevet gift om formiddagen i største hemmelighed – så hverken vi eller Mettes forældre havde den fjerneste mistanke om at det ikke kun var Klaus's fødselsdag vi skulle fejre, men også deres bryllup – Så fødselsdagsbarnet fik gave – brudeparret fik det ikke !!



Det var godt vi havde vores telefoner med, så vi kunne få taget et par billeder af de nygifte. Der skal lyde et meget stort tillykke fra os med jeres bryllup



Nu glædede vi os til næste begivenhed – nemlig til næste barnebarns ankomst – længe kunne det jo ikke vare – og det gjorde det heller ikke

Allerede den 13. juni blev lille Viola født.



21. september blev Viola døbt i Rørvig kirke



Den 27. juli blev Teemu 30 år. Vi havde bestemt at vi under alle omstændigheder ville tage til Finland for at ønske Teemu tillykke med dagen – Men det blev ikke nogen overraskelsestur da vi blev inviteret til fødselsdag. Vi havde nogle rigtig gode dage hos Cecilia og Teemu.



Frokost – og mellem to svigermødre

Og der blev sunget fødselsdagssang på indtil flere sprog

Frisk luft og motion er ingen sag i den dejlige finske sommer

Gaver var der også

Omkring 1. maj var vi inviteret til Bis lidt forsinkede 60 års fødselsdag i Issoire i det centrale Frankrig. Vi havde nogle ganske uforglemmelige dage i det midtfranske og fejrede Bis til en enestående fødselsdagsfest i et selskab bestående af næsten lige mange franskmænd og danskere. Der skal endnu lyde et meget stort tillykke fra os



I september gik vi i gang med at udskifte taget på begge vore huse i Frankrig. På ClaMaC var vi godt klar over at den side af taget der vendte mod floden var temmelig ringe. Det viste sig at hold stik. Vi måtte skifte den side total ud med nye spær m.m.



Næsten før

og efter

Tagstenene lægges op

Næsten færdig

På siden væk fra floden havde der ikke været nogle utætheder, hvorfor tømmerkonstruktionen ikke fejlede noget. Dog var konstruktionen sunket noget så vi brugte en hel del tid på at rette konstruktionen op, således at taget ikke længere ligner en "hængekøje"

Efter ClaMaC var det La petite Maison's tur til at få et nyt tag. Her fejlede tømmerkonstruktionen ikke noget og buede heller ikke – så det var "bare" at få lagt et nyt undertag og så op med teglene. Undertag er for øvrigt et ret ukendt fænomen i vores område af Frankrig, men det lykkedes dog, iflg. Erik, som var den tømmer der hjalp os med taget, at få et kvalitetsmæssig godt undertag, Efter sammenlagt ca. 300 timers indsats i løbet af 10 dage lykkedes det os tre (Marianne, Claus og Erik) at få byens to flotteste tage.

Året 2008 var også året hvor vi holdt familietræffet både på FarArnes side af familie og MorToves side af familien hjemme hos os i Mørkøv. På FarArnes side af familien fandt træffet sted lørdag den 14/6 i et ganske pænt sommervejr. På MorToves side af familien fandt træffet sted lørdag den 30. august i lige knapt så fint et sommervejr.



Året 2008 var også året hvor

Mette	11/1	blev 29 år
Marianne	17/4	kunne fejre sin Fødselsdag
Cecilia	1/5	blev 29 år
Klaus	28/5	blev 32 år
Mette og Klaus	28/5	blev gift
Vi	13/6	kunne fejre vores Bryllupsdag
Viola	13/6	blev født
Jette	19/6	blev 24 år
Isabella	22/6	blev 3 år
Nikolas	21/7	blev 5 år
Teemu	27/7	blev 30 år
Heidi	8/9	blev 31 år
Jonas	16/9	blev 27 år
Henrik	23/11	blev 30 år
Claus	27/11	blev 56 (og dermed et helt år ældre end Marianne)