

## Årets Gang 2006

Som nævnt i *årets gang 2005* fejrede vi nytårs aften 2005/2006 i Danmark og fik lejlighed til at fyre en masse raketter af. Vi har tit talt om, at det måtte være en et helt utroligt flot syn, hvis man kunne flyve hen over Danmark i klart vejr nytårsaften, omkring midnat. Det var i alle tilfælde et utroligt flot syn at se himmelen blive fuldstændig oplyst over Mørkøv på en helt skyfri nytårs aften.

Den 2. januar fløj vi herefter til Barcelona og havde en ganske udramatisk tur fra Barcelona til Saint Martin Lys i vores lejede Renault Modus. Året før mistede Claus sin pung og de fleste af vores kreditkort i Barcelona – Heldigvis slap vi for denne oplevelse i 2006.

Som sædvanlig var der nogle rigtig lækre og lune solskinsdage i Saint Martin Lys. Men det forhindrede os dog ikke at holde vores løfte fra sidste år om at komme ud og stå på ski, hvilket dog skabte lidt problemer, idet spanske udlejningsbiler absolut ikke er forsynet med vinterdæk. Så den første dag vi kørte af sted med hele udstyret manglede vi omkring 5 kilometre i at nå op til skisportsstedet. Vi måtte konstatere at regnvejrsdæk og sne absolut er en dårlig kombination. Det var fuldstændig umuligt at køre det sidste stejle stykke. Så vi måtte vende om og ”krybe” ned ad den glatte smalle bjergvej i 1. gear. Det var lidt af en prøvelse. Derefter var vi ude og investere i et par snekæder – så de efterfølgende dage kunne vi uden problemer komme op til skisportsstedet. – Vi havde nogle herlige dage på ski og nød at kunne løbe i strålende solskin med en sol der varmede så meget, at vi kunne løbe uden handsker og hue.



På vej hjem fra vores vinterferie havde vi en helt ekstraordinær flot tur hen over Alperne. Luften var krystalklar så vi flere steder kunne se skisportssteder selv om vi var oppe i 10 km. højde. Altså mindst 6 km. over bjergtoppene. Øverst i billedet kan man se Geneve søen

Det er ved at gå noget tilbage for os med hensyn til vores Franske huse. I 2006 har vi faktisk ikke gennemført nogle projekter eller større vedligeholdelsesarbejder – Så vi har haft god tid til at udforske såvel vores område i Frankrig, samt lidt i det Nordspanske. Vi har haft ret store problemer

med sproget i vores del af Frankrig, da stort set alle taler catalansk hvilket ikke minder særlig meget om det franske vi har lært. Men nu begynder det så småt at hjælpe - og så med den sidegevinst, at vi faktisk kan forstå en del af sproget i det Nordspanske, da det meget belejligt for os også er en catalansk dialekt der minder en del om den der bliver talt i vores del af Frankrig.



På en af vores ture i det Nordspanske besøgte vi det gamle kloster Monserat hvor den Sorte Madonna, en af den katolske verdens helt store ikoner befinder sig. Monserat er beliggende i helt utroligt smukt bjerglandskab tæt på Barcelona.



I september havde vi besøg af Lars og Päivi (Cecilias svigerforældre) fra Finland. Vi havde en rigtig hyggelig uge sammen med dem og havde nogle dejlige ture og middage sammen.

De fløj direkte fra Helsinki til Barcelona og lejede her en bil og kørte de små 300 km op til Saint Martin Lys.

I slutningen af juli havde vi nogle dejlige dage sammen med Cecilia og Teemu hvor vi fik lejlighed til at se deres nye lejlighed i Säkylä ganske tæt på Teemus arbejde. Faktisk så tæt på at Teemu kan gå på arbejde.

Vi fik også besøgt Teemus forældre i Riihimäki lidt nord for Helsinki.

Det er sjovt at få set lidt af Finland. Hvis Cecilia ikke var flyttet til Finland var vi formentlig aldrig kommet til det – og det havde været en skam - for det et dejligt land.



Lars og Päivi på vores "fotosted" ved Saint Martin Lys



På besøg hos Lars og Päivi.

Desværre har vi ikke nogle billeder fra Cecilia og Teemus nye lejlighed. Ej heller af deres lille søde hundehvalp – Bella – som de netop havde fået nogle få dage før vores besøg. Det må vi råde bod på næste gang.

Vi kan snart sige – intet år uden et bryllup – så også i 2006 kunne vi fejre et bryllup.

Den 15. december blev Jette og Jonas viet på Kalundborg Rådhus. Vi to forældrepar havde nogle dejlige timer sammen med brudeparret ved en hyggelig middag på Bromølle Kro.

Der skal lyde et stort tillykke fra os med ønske om mange lykkelige år i jeres nye hus i Kalundborg.



Det er en dejlig tradition med et bryllup hver år – så nu er vi spændte på at se om Klaus og Mette følger traditionen op i 2007 ☺

*Året 2006* var også året hvor FarArne kunne fejre sin 80 års fødselsdag. Fødselsdagen blev holdt hos Carsten og Mette (barnebarn). Vi havde en rigtig hyggelig dag og vil endnu engang ønske tillykke med fødselsdagen og takke Carsten og Mette for at stille hus til rådighed.

*Året 2006* var også året hvor Klaus blev 30 år. Vi vil også her benytte lejligheden til endnu engang at ønske tillykke med fødselsdagen og takke for en dejlig fest.

Se det var en lille smule af det, der skete i *året 2006*, hvor

Mette	11/1	blev 27 år
Marianne	17/4	kunne fejre sin fødselsdag
Cecilia	1/5	blev 27 år
Klaus	28/5	blev 30 år
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Jette	19/6	blev 22 år
Isabella	22/6	blev 1 år
Nikolas	21/7	blev 3 år
Teemu	27/7	blev 28 år
Heidi	8/9	blev 29 år
Jonas	16/9	blev 25 år
Henrik	23/11	blev 28 år
Claus	27/11	blev 54 (og dermed et helt år ældre end Marianne)
Jette og Jonas	15/12	kunne fejre deres bryllup

