

## Årets gang 2005

Nu er det næsten ved at være en tradition, at vi drager af sted til Frankrig mellem jul og nytår – så årsskiftet 2004/2005 blev således fejret i Saint Martin Lys. Denne gang valgte vi dog at flyve til Barcelona for der at leje en bil som vi havde i hele vores "juleferie".

Det var undtagelsesvis en særdeles langsommelig affære at få lejet bil – men det lykkedes dog at få bilen og komme af sted mod Saint Martin Lys. Motorvejen fra Barcelona op til den franske grænse er en betalingsvej. Da vi havde kørt et stykke tid og var kommet lidt nord for Barcelona spurgte Marianne om vi også denne gang skulle bruge shellkortet til at betale med – jo det kunne vi jo ligeså godt – og det ligger i min pung som er i inderlommen på min frakke på bagsædet. Der var bare ingen pung i inderlommen – Den arme bil var ved at blive skilt helt ad – men der var ingen pung. Det var godt vi havde et telefonnummer til kortstop i Danmark hvor vi kunne spærre alle vores kort som var i pungen. Heldigvis havde vi et par stykker som ikke var i pungen – så vi led ingen nød på vores "juleferie" – ej heller blev der hævet noget på de forsvundne kort. Om pungen er blevet stjålet eller tabt henstår i det uvisse.

Men efter vores lille intermezzo ankom vi altså vel til Saint Martin Lys den 27/12 2004 omkring kl. 21, hvor vi fik tændt op for varmen med de 9 KWh som vi har til rådighed. Selv om det er et lille hus og vintertemperaturen er temmelig human i Saint Martin Lys går der alligevel lidt over et døgn før møbler, skabe m.v. er gennemvarmet.

Der er en god ting ved at have ikke mindre end tre huse – det er at man aldrig behøver være bange for at komme til at kede sig. Vores juleferie 2004/2005 var ikke nogen undtagelse. Straks efter nytåret begyndte vi med at få gode ideer med hensyn til det nye hus, hvilket udmøntede sig i en delvis nyindretning af køkkenet, hvor der blev installeret et nyt køkkenbord og et nyt køleskab. Badeværelset fik også en omgang, hvor vi fik installeret en brusekabine således at det hele ikke kom til at stå under vand når der blev taget et brusebad.

Der ligger ikke mindre end tre skiområder tæt på Saint Martin Lys. Vi har skam også vores ski stående dernede – Men vinteren 2004/05 blev altså ikke vinteren hvor vores skifærdigheder blev forbedret. Vi nåede simpelthen ikke ud og stå på ski. Vi har dog kigget hinanden dybt i øjnene og givet hinanden håndslag på at vinteren 2005/06 skal være vinteren hvor vi står på ski i mindst en uge. Vi drager til Frankrig den 2/1 2006 for at være dernede i 2 uger. Vi skal således for første gang i tre år holde nytårs aften i Danmark. Det bliver nu rart at kunne fyre nogle raketter af i år.



Selvfølgelig var vi også en tur i Saint Martin Lys i påsken. Det er en skøn årstid at komme til Sydfrankrig hvor temperaturen kan nærme sig dansk sommerniveau. Det er altid en oplevelse at køre ned igennem Europa og køre foråret i møde og se det hele blive grønt – Og som undtagelsen der bekræfter regel – så holdt vi påskeferie uden at lave noget som helst arbejde på husene. I stedet for var vi ude og køre mange dejlige ture såvel i bilen som på de nyindkøbte cykler med 18 gear. Når man først selv har prøvet at cykle lidt på de små stejle bjergveje, får man den dybeste respekt for deltagerne i Tour de France.



Sommeren bragte to store og glædelige begivenheder med ganske kort mellemrum.

Den 22. juni fik Henrik og Heidi lille Isabella. Denne gang var vi hjemme og fik mulighed for tage det lille vidunder i øjesyn umiddelbart efter fødslen. Claus ventede dog nogle dage da han var temmelig forkølet på det tidspunkt.



Sommerens næste store glædelige begivenhed var Cecilia og Teemus bryllup den 16. juli.

Cecilia og Teemu blev viet i Ruds Vedby kirke og holdt derefter en uforglemmelig fest på Kragerupgård.

Ca. halvdelen af gæsterne var fra Finland. Det forhindrede dog ikke at vi fik snakket og hygget os med rigtig mange fra den finske familie og vennekreds. Vi håber I vil få rigtig mange gode år sammen. Der skal lyde et rigtigt stort tillykke fra os.



*Året 2005* var også året hvor der traditionen tro var familietræf i såvel FarArnes og MorToves familie.

*Året 2005* var også året hvor vi kunne fejre MorToves 75 års fødselsdag.

*Året 2005* var også året hvor vi kunne sige velkommen til endnu et svigerbarn. Næmlig Jettes forlovede Jonas.

*Året 2005* var også året hvor kunne sige velkommen til vores nye finske familie. Teemus forældre og to bedstemødre ses her i Ruds Vedby kirke lige inden vielsen.



Se det var en lille smule af det, der skete i *året 2005*, hvor

Mette	11/1	blev 26 år
Marianne	17/4	kunne fejre sin fødselsdag
Cecilia	1/5	blev 26 år
Klaus	28/5	blev 29 år
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Jette	19/6	blev 21 år
Isabella	22/6	blev født
Cecilia og Teemu	16/7	blev gift
Nikolas	21/7	blev 2 år
Teemu	27/7	blev 27 år
Heidi	8/9	blev 28 år
Isabella	11/9	blev døbt
Jonas	16/9	blev 24 år
Henrik	23/11	blev 27 år
Claus	27/11	blev 53 (og dermed et helt år ældre end Marianne)

