

Årets gang 2003.

6. årgang

Så er der igen gået et år og det er tid til at se tilbage på det forgangne år.

Året 2003 har lige som de foregående år været et begivenhedsrigt år.

Efter en vel overstået nytårsaften drog vi af sted til Frankrig i uge 2, hvilket vil sige lige i begyndelsen af januar. Vi fløj derned i denne omgang. Vi havde, da vi var nede for at fejre Claus 50 års fødselsdag, købt en brugt bil, som "kun" stod og ventede på at vi skulle komme ned og køre i den igen.

Vi gjorde os mange overvejelser om vi skulle tage vores ski med i flyet, men besluttede os til at leje nogle dernede, da det var ret dyrt at få skiene med i flyet.

Det blev imidlertid ikke til noget skiløb, da vi blev meget overraskede over det dejlige forårsvejr lige i begyndelsen af januar. Godt nok var der sne på det nærmeste skisportssted kun ca. 30 km fra os. Men hvem har lyst til at køre fra det skønneste forårsvejr med op til 17 til 18 graders varme og op i sneen. Vi havde det i alle tilfælde ikke.

Den 5/2 2003 kunne vi fejre, at vi tilsammen var 100 år. Dette valgte vi at fejre med en 2 x 50 år fødselsdag den 8/2 2003. Vi havde en utrolig dejlig dag som vi nød sammen vores gæster. At vi så fik mange dejlige gaver, som vi stadig går og glæder os over, gjorde jo ikke dagen ringere.



På tur i bjergene bag ved vores hus og udsigten ned over Aude floden, som løber lige forbi huset.



Påsken og Mariannes 50 års fødselsdag den 17/4, som faldt på skærtorsdag, blev fejret i vores lille hus i Frankrig. Vi kunne på Mariannes fødselsdag side ude grille i det dejligste lune vejr om aftenen.

På Claus 50 års fødselsdag den 27/11 (2002) sad vi ude på vores terrasse og spiste frokost ligeledes i et ganske skønt vejr. Så det er ganske sikkert – Der er (meget) lune vintre og varme forår i vores hjørne af Frankrig.

Også i år sluttede vi påsken af med en påskefrokost hos Alain og Nicole i Clermont Ferrand. Det er altid hyggeligt at besøge Alain og Nicole.

Også i år holdt vi familiesammenkomst i både (mor)Toves (far)Arnes side af familien.

På (far)Arnes side af familien foregik det i år Hos Flemming og Irene i deres sommerhus

Det er en rigtig god tradition som vi glæder os til hver år.



Sorte sildene bliver nøje overvåget for at se om altid går rigtigt til. Vi fik sorte sild til forret. Sorte sild er sild "stegt" over brændende halm.

På (mor)Toves side af familien foregik familietræffet i år hos Ejner og Conny i deres sommerhus på Orø, hvor der i år var deltagelse helt fra Canada

Ligeledes en rigtig god tradition som vi glæder os til hver år.



Det er godt med lidt motion efter en god frokost/middag, derfor gik turen til stranden på Orø

Året 2003 var også året hvor vi havde besøg af Mariannes kusine Laila fra Canada. Laila boede det meste af sin tre ugers ferie hos os, hvilket gav os en rigtig god undskyldning til at være turister i vores eget land, herunder også København. Det var faktisk rigtig sjovt at komme rundt og se vores mange slotte m.v. Marianne fik bl.a. set den lille havfrue for første gang i sit liv



Selvfølgelig skulle vi da op i rundetårn



Og nyde udsigten derfra



Laila og den lille havfrue



Og Holger Danske passer på os



Jo det er faktisk dejlig at være turist i sit eget land

Den sidste uge af Lailas ferie tilbragte vi sammen med Laila i vores hus i det sydfranske.

Her var vi også rigtig turister og fik kørt vores del af Frankrig tyndt i den uge.

Laila skulle flyve hjem til Canada fra Barcelona via København den 23/7, hvorefter vi så havde regnet med at vi skulle blive yderligere 14 dage i Frankrig – Men det fik lille Nikolas sat en stopper for, da han blev født den 21/7. Selvfølgelig skulle farmoderen da hurtigst muligt hjem. Det lykkedes Marianne at få en flybillet på samme fly fra Barcelona som Laila fløj med. Så med bare 2 døgn's forsinkelse kunne Nikolas hilse på sin Farmor. Claus skulle så lige lukke huset ordentlig ned og følge efter i bilen til Danmark. Det blev dog først efter en uge, da han reddede sig en omgang influenza og lungebetændelse dernede.



På besøg i La Cité i Carcassonne. La Cité er en over 1000 år gammel fæstning som er blevet gennemgået restaureret i slutningen af 1800 tallet.



Laila nyder varmen på vores terrasse



Uden (mad) og drikke duer heltene ikke



Nikolas lige efter farmor var kommet hjem den 23/7. Marianne tog direkte fra Kastrup ud til Heidi og Henrik.



Vores sommerferie i Frankrig blev således stærkt begrænset, hvorfor vi allerede i slutningen af august tog derned i to uger.

Lørdag den 5. oktober blev Nikolas døbt i Bregninge kirke. Vi havde en dejlig dag hos de stolte forældre.



Året 2003 var også året hvor Cecilia flyttede sammen med sin finske kæreste i Finland. Cecilia har påbegyndt en uddannelse som fysioterapeut i Finland – heldigvis på en international linie hvor al undervisning foregår på engelsk (med undtagelse af den finskundervisning som hun også får på skolen). Vi var oppe og besøge Cecilia og Teemu i slutningen af november / begyndelsen af december. De bor i en dejlig lejlighed i Pori som kun ligger 20 km fra den Botniske bugt i den sydlige del af Finland.



Hovedstrøg
et i Pori.
Der er ca.
80.000
indbyggere
i Pori

Så nu er vi nået til NU, og vi har planlagt at holde nytårsaften i Frankrig sammen med nogle af vore naboer i Saint Martin Lys.

Så efter at have fejret Bente og Leif's (venner og kollegaer) kobberbryllup den 27. december drager vi den 28. december af sted til Frankrig.

Se det var bare en lille smule af det der er skete i *året 2003*. hvor

Vi	05/02	var 100 år tilsammen
Marianne	17/4	blev rigtig voksen
Cecilia	1/5	blev 24 år
Klaus	28/5	blev 27 år
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Jette	19/6	blev 19 år
Nikolas	21/7	blev født
Henrik	23/11	blev 25 år
Claus	27/11	blev 51, og dermed igen et år ældre end Marianne

Vi vil slutte af med at ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

