

# Årets gang 2002.

(6. årgang)

Året 2002 må siges, at have stået i "La Petite Maison" navn, men mere om det senere.

Eftersom *Årets gang* bliver produceret i begyndelsen af december, er der jo billeder m.v. der er taget efter "udgivelsesdagen", som ikke kommer med. Men den 23. december 2001 var altså året hvor vi fik ca. 35 cm. sne. Ser vores indkørsel ikke hyggelig ud?



Året startede for 2002 vedkommende sammen med Flemming og Bis i Jorløse. Vi havde som sædvanlige en hyggelig aften og 1. nytårsdags morgen sammen med dem.

Igen i 2002 gik turen, i uge 4, til SneNorge, hvor vi rigtig fik slået folderne på vores nye Carvingski. Vi havde begge investeret i nye ski, som vi havde købt i Malmø en uges tid før vores vinterferie. På den måde kom det til at passe med, at vi kunne hente vores ski, støvler m.v. på vej til Norge. Godt nok er det blevet nemt at komme til Malmø via broen, men gratis er det det jo ikke; så på den måde sparede vi en tur frem og tilbage over Øresundsbroen.



Mobilen blev flittigt brugt til SMS'er

Efter at have lært den lidt kontante reaktion fra Carvingskiene, er det bestemt en investering vi ikke har fortrudt.

Påsken blev, i lighed med de forgående 5 år, tilbragt i Frankrig. Denne påskeferie blev dog lidt anderledes end de foregående år, da vi allerede tog af sted i weekenden før påsken. De første dage havde vi aftaler med indtil flere forskellige ejendomsmæglere med henblik for besigtigelser af forskellige huse i det sydøstligste hjørne af Frankrig. Vores udgangspunkt var Carcassonne, hvor vi havde lejet os ind på et Etap Hotel. Etap Hotellerne er kædehoteller der kun er bemandedt i stærkt begrænsede tidsrum. Udenfor tidsrummene hvor hotellerne er bemandedt kan man booke sig ind ved hjælp af et kreditkort. Vi lærte her, at man absolut ikke skal stikke sit kreditkort ind i en maskine, hvor der ikke er lys i skærmen. Der skete nemlig det, at vores kreditkort forsvandt ind i maskinens "dyb". Selvfølgelig ville vi ikke bare efterlade kortet i "maskinen", så vi havde lige pludselig god tid til nyde det gode vejr med over 20 graders varme, indtil bemanningen mødte op efter ca. 1½ time, stærkt hjulpet på vej af megen trykken på en ringeklokke. Det viste sig at klokken havde kontakt til bestyrerens bolig, som imidlertid lå og sov, så hun hørte først klokken efter at Mariannes finger "havde sat sig fast i ringeapparatet".

De næste dage blev herefter brugt til at køre området tyndt og se på huse, hvoraf mange af dem var gamle og faldfærdige håndværker-tilbud". Så da vi først så "La Petite Maison" eller "Det Lille Hus" var vi ikke ret meget i tvivl om, at her var huset, selv om det var noget mindre en vi oprindeligt havde forstillet os. Det var i øvrigt helt tilfældigt, at vi kom i kontakt med den ejendomsmægler, der havde huset i kommission. Det var ikke en mægler vi havde aftale med eller havde kendskab til inden vi tog hjemmefra.

At ejendomsmægleren så tillige med var dansker gjorde det alt andet meget nemmere at handle fast ejendom.

Efter, at have overstået handlen og været hos notaren i Quillan for at underskrive papirerne, kørte vi fra det sydøstligste hjørne af Frankrig ca. 400 km til Flemming og Bis i det centrale Frankrig. Her tilbragte vi nogle dejlige påskedage, som blev afsluttet med en herlig påskefrokost hos Alain og Nicole i Clermont Ferrand. Vi glæder os til at gense Alain og Nicole til deres påskefrokost i 2003.



Bis og Marianne i Bis forretning i Issoire, samt et vue ud over varesortimentet.



"La Petite Maison" i St. Martin Lys



Udsigt fra terrassen. Bemærk Audefloden der løber ligefor, samt de voldsomme bjerge ganske tæt på



Udsigt ind over byen som består af 48 huse



Marianne hygger sig stuen

Placeringen af "La Petite Maison", ca. 60 km fra Middelhavet og ca. 60 km fra Spanien.



Tja så er der faktisk ikke sket noget videre frem til vores sommerferie, hvor vi skulle ned og underskrive de endelige papirer på huset i Frankrig, samt have udleveret nøglen, så vi rigtig kunne føle os som franske husejere.

Vi var i Frankrig på nationaldagen den 14. juli, hvor vi blev inviteret til reception på det lokale rådhus, som ligger kun 1 minuts gang fra vores hus. Der er kun ca. 100 indbyggere i vores kommune, hvoraf vi nok næsten fik snakket med halvdelen i løbet af de to timer receptionen varede – Så det kan nok lige være, at vi fik luftet vores franske.

Vi havde herlige tre uger i vores lille hus, som vi stort set fik indrettet i løbet af ferien.

2002 var også året hvor både Marianne og Claus skulle på kursus i Jylland de samme dage (tirsdag og onsdag), men to forskellige steder. Denne lejlighed udnyttede vi til at tage en forlænget weekend, hvor vi om lørdagen besøgte nogle af Mariannes gamle venner, Jens Erland og Dorthe i



Hvilsom i nærheden af Hobro. Vi overnattede hos Jens Erland og Dorthe og havde et utroligt hyggeligt og rart ophold, som vi bestemt håber at kunne gengælde og gentage.

Søndag besøgte vi Claus tante og farbror, Ely og Frede i Herning, hvor vi overnattede søndag nat. Det var utroligt rart og hyggeligt at gense Ely og Frede efter alt for mange år.

Mandag besøgte vi Claus faster, Inger, i Vrads tæt på Himmelbjerget. Vi tilbragte en rigtig hyggelig og rar eftermiddag og aften sammen med Inger, som det selvfølgelig også var dejligt at gense, ligeledes efter alt for mange år.

2002 var også året hvor vi for første gang havde familiesammenkomst på mormor Toves side af familien. Sammenkomsten blev holdt i BMX banens klubhus i Kalundborg. Det var dejligt, at gense eller lære denne side af familien at kende. Vi håber bestemt ikke det er sidste gang der er familiesammenkomst på denne side af familien.



Moster Edith, Mormor Tove, Morfar Arne Morbror Poul og Alice



Jo vi er faktisk mange, selv om en del manglede.

2002 var også året hvor vi havde familiesammenkomst på morfar Arnes side af familie hos Rita i Jyllinge. Igen en hyggelig og vellykket dag. Vi glæder os til Flemming og Irenes arrangement i 2003. Dato fik vi ikke fat i, så vi har sat en masse krydser i maj og juni måned 2003. For selvfølgelig skal vi til familietræf.



Morfar Arne og Rita



Alle overvåger grillen

Omkring Claus fødselsdag var vi igen i Frankrig. Denne gang i 14 dage. Også på denne årstid var det rart i det sydfranske, hvor vi flere dage kunne side på vores terrasse og spise frokost. Underligt for os, at kunne side udenfor omkring den 1. december, men ifølge de lokale var vejret ikke specielt varmt, men for os er over 20 grader i solen jo helt usædvanligt omkring 1. december. Huset ligger for foden af Pyranæerne, så samtidig med at der var noget der lignede forår/sommerfølelse var der kun 25-30 km. til sneklædte bjerge og bjergveje der var lukket for resten af vinteren på grund af sne.

Se det lidt specielle ved *Årets gang i 2002* er, at det er "Made in France", "Fabriqué en France", "Fremstillet i Frankrig".

Ligeledes er produktionsfasen blevet foreviget af Marianne, Det har dog ind imellem været lidt svært, at koncentrere sig om værket, når man sidder med så flot en udsigt som billederne ved siden af viser. Et kig ud af vinduet – Næ mange kig ud af vinduet, hvor der om sommeren endda er wild-river rafting på floden.



Og godt - det sidder man altså i den sofa



*Året 2002* var også året hvor

Marianne	17/4	blev et år ældre iflg. dåbsattesten
Cecilia	1/5	blev 23 år og forsat læser jura på Københavns universitet
Klaus	28/5	blev 26 år og færdig med sin uddannelse som markedsføringsøkonom. Tillykke med det.
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Jette	19/6	blev 18 år og er påbegyndt en uddannelse som mediegrafiker i Roskilde samt er flyttet i egen lejlighed på Knud Den Stores Vej i Roskilde lige ved siden af Cecilia og Klaus
Henrik	23/11	blev 24 år Og forsat er beskæftiget klejnsmed i Kalundborg Henriks kæreste Heidi har i .2002 bestået den endelige eksamen som lærer. Tillykke med det.
Claus	27/11	blev 50 år, og dermed igen et år ældre end Marianne

