

Årets gang 2001.

Endnu en gang har vi haft et begivenhedsrigt år.

Vi tog hul på 2001 i Minnesota, hvor vi fejrede nytårsaften hos Kim's (Jettes værtsmor) forældre Earl og Margaret i Bemidji i den nordlige del af Minnesota.

Vores juleferie i 2000/2001 begyndte den 26/12 2000 hvor vi fløj til Toronto for at besøge Else og Verner. Vi tilbragte nogle dejlige dage i Toronto før vi den 30/12 fløj fra Toronto til Minneapolis. Vi lejede her en bil og kørte til Bemidji, som ligger ca. 400 km. nord for Minneapolis. Jette og hendes værtsfamilie tilbragte julen i Bemidji →

- Bemidji
- Milan
- Toronto
- Washington
- Key West



↑ Det var spændende at møde Jette efter ikke at have set hende i 5 mdr. Vi vidste godt at hun havde fået klippet sit meget lange og temmelig lyse hår af, men ikke at det tilbageblevne korte hår var blevet farvet helt sort. Vi havde faktisk svært ved at kende hende ved første øjekast.



Vi tilbragte også her et par dejlige dage hos Earl og Margaret og fejrede nytårsaften sammen med det meste af deres familie. Nytårsaften bliver fejret noget anderledes i Minnesota i forhold til Danmark. Bl.a. er fyrværkeri forbudt i Minnesota. Vi havde en rigtig hyggelig og rar nytårsaften og vil endnu en gang takke Earl og Margaret for deres gæstfrihed som muliggjorde, at vi kunne fejre denne aften sammen med Jette.



Juleudsmykning ved Toronto.



Kim, Ashly, Benjamin og Rick ved Mississippi flodens udspring



Claus, Marianne og Jette ved Mississippi flodens udspring

Den 1. januar kørte vi fra Bemidji til Kim og Rick's hjem i Milan, hvor vi tilbragte et par dage. I løbet af disse dage var vi bl.a. ude og stå på ski sammen med Kim og Rick og deres to børn Ashley og Benjamin, samt selvfølgelig Jette.

Den 4. januar tog vi afsked med Jette, Kim og Rick samt Ashley og Benjamin og fløj tilbage til Toronto hvor vi overnattede hos Else og Verner for at flyve tilbage til Danmark dagen efter, den 5. januar om aftenen.



Ved Niagara Falls Canada/USA

Igen i år var vi en tur i Frankrig i påsken, for at besøge Flemming og Bis. Selv om påsken faldt i midten af april var vejret temmelig koldt inde i det centrale Frankrig. Vi havde imidlertid besluttet os for at køre en tur til Middelhavet i denne påske. Selv om der kun er ca. 350 km. fra Flemming og Bis til Middelhavet, er det helt utroligt hvilket temperaturforskel der var. Hos Flemming og Bis var der kun 5 graders varme. Ved Middelhavet var det sommer og folk gik rundt i rigtigt sommertøj.



Det centrale Frankrig

Da vi var ovre og besøge Jette havde vi lidt problemer med vores flybilletter, hvilket resulterede i at vi pludselig kom til at stå med et ekstra sæt flybilletter til indrigsflyvning i USA. For ikke at miste disse billetter besluttede vi derfor allerede i en af de sidste dage i december 2000, at booke disse billetter om så vores sommerferie 2001 skulle foregå i Canada og USA. Men mere om dette senere.



I marts måned kom Jette hjem fra USA. På dette tidspunkt var ansøgningen til gymnasiet allerede afleveret, så der var godt 4 måneder der skulle overstås før skolen startede. Denne tid blev brugt som industriarbejder og tankpasser. Jette går nu i 1. g sproglig linie på Kalundborg Gymnasium og bor hos Henrik og Heidi i Kalundborg.



**Klaus** er næsten færdig med sit studie som markedsøkonom, og skal i begyndelsen af det nye år i en periode på ca. 5 mdr. i erhvervspraktik på Coloplast.



Jette & Klaus

**Henrik og Heidi** er blevet rigtig etableret i deres hus og har lagt utroligt meget arbejde i huset og har fået en dejlig bolig. Henrik arbejder på Novo. Heidi er i gang med sit sidste år som lærestuderende.



Henrik & Heidi

**Cecilia** er blevet rigtig etableret i sin lejlighed i Roskilde og er startet på jurastudiet på Københavns Universitet, hvilket hun siger er både hårdt og sjovt.

Cecilia

Heidi



Jette

Klaus

MC

EBC

Vi har begge, som sædvanlig, haft meget travlt på vores arbejder til langt hen på sommeren, ja faktisk helt frem til 1/9, så vi syntes virkelig vi havde fortjent vores ferie da vi drog af sted til Canada og USA den 1/9.

Vi fløj til New York og kørte direkte herfra til Toronto for at besøge Else og Verner. Vi tilbragte en dejlig uge i Toronto hvor vi også fik hilst flere gange på Laila og Torben (Mariannes fætter og kusine). Den uge vi var i Toronto var det hver dag over 30 graders varme, hvilket jo var herligt for os solhungrende danskere. Vi var også ude og bade i Ontariosøen. Bort set fra at vandet er fersk er stranden og bølgerne fuldstændig som havet.

Fra Else og Verner kørte vi ca. 1.000 km nord på i Canada og oplevede allerede i denne relative sydlige del af Canada et utroligt barsk og øde landskab. Fra Canada gik turen videre mod Milan i Minnesota hvor vi skulle besøge Kim og Rick. Vi tilbragte nogle dejlige dage hos dem. Vi havde oprindeligt planlagt herfra at køre østover for at se Washington og New York, men p.g.a. af angrebet den 11/9 blev vore planer lavet om så vi kørte til Florida og Key West. Vi tilbragte en helt fantastisk dejlig uge på det tropiske Key West og Florida. Vi skulle flyve hjem fra New York, så vi brugte vores sidste 4 dage af ferien til at køre til New York. Undervejs var vi en dag i Washington. Det var en stor oplevelse at se Washington selv om næsten alle vigtige steder stadig var spærret af. Vi havde planlagt afgang fra New York kl. 17.45 den 28/9. Afgangen blev dog væsentlig forsinket på grund af en bombetrussel mod afgangsterminalen. Dette betød, at vi måtte stå i 4 timer ude på en parkeringsplads uden hverken vådt eller tørt (eller toilet) før vi fik lov til at komme ind i afgangsterminalen igen.



Bluffers Park Toronto, Ontariosøen



Hos Kim og Rick



Vi havde nogle utrolig lækre dage i Key West Med over 30 graders varmt havvand og lufttemperatur omkring 35 grader om dagen



Det Hvide Hus, Washington



Washington DC

Det siger sig selv, at der bliver mere eller mindre kaos når mere end 2.000 mennesker bliver lukket ind på en gang – Men hjem kom vi da.

Vi var fløj til og fra Amsterdam – så det var en lidt streng køretur fra Amsterdam til os selv efter at have været i gang i godt 30 timer.

2001 var også året hvor

- vi kunne fejre morfars 75 års fødselsdag i pragtfuldt vejr med spisning på Restaurant Gisseløre.
- vi kunne fejre mormor og morfars guldbrillup den 24/11.
- vi havde en rigtig dejlig og hyggelig familiesammenkomst hos Jørgen (Mariannes farbror) lørdag den 2/6. Vi glæder os meget til at gense familien den 1/6 2002 hos Rita.



I år skal vi holde lille juleaften sammen med alle ungerne, hvilket vi gælder os meget til. Det er altid hyggeligt når vi kan samle dem alle 4.

Alt i alt et rigtig godt år, syntes vi selv, som i øvrigt også var året hvor

Marianne	17/4	blev et år ældre iflg. dåbsattesten
Cecilia	1/5	blev 22 år
Klaus	28/5	blev 25 år
Vi	13/6	kunne fejre vores bryllupsdag
Jette	19/6	blev 17 år
Henrik	23/11	blev 23 år
Claus	27/11	blev 49, og dermed igen et år ældre end Marianne

