

Årets Gang 1998

1998 har været et begivenhedsrigt år for os her i Mørkøv.

Vi tyvstartede året lidt allerede den 27/12 1997, hvor vi begyndte at lave adgang til tilbygningen ved at rive den gamle gavl på huset ned for at lagt de tilbyggede 25 m² til huset. Det gik der et par dage med incl. Oprydningen. Næste punkt var at få sat et nyt listeloft op, stadig i mellemprioriteten mellem jul og nytår. Klaus var her en stor hjælp idet Claus og Klaus begge kunne gå på gulvet og nå op til loftet. Herefter gik vi i gang med, skulle det vise sig, et gigantisk arbejde med at få lagt klinker i hele stuen. Den ene dag arbejdede vi fra kl. 6 om morgenen til kl 03 om natten. Vi er ikke blege for at indrømme at vi var lidt "hængemulede" da vi gik i seng, for atter at stå tidligt op næste morgen for at blive færdige med gulvet. Det var godt nok et stort arbejde, men vi syntes selv vi har fået fuld valuta for pengene. Huset blev således allerede i den første uge af året næsten normalt beboeligt igen, når man ser bort fra den usandsynlige sure og fugtige luft der var fra de nye rå mure og gulvet. Vi overlevede uden de store problemer, men vores potteplanter var bestemt ikke glade for indeklimaet.

I uge 4 var vi på vinterferie i Norge i Beitostølen. Det var første gang såvel Marianne som Jette skulle stå på ski. Det var spændende at se på de første par dage. Derefter blev det noget mere rutinepræget.



Marianne tænker

Kan jeg klare det her?

Næste større projekt var nyindretningen af køkkenet. Vi havde købt et nyt køkken hos Kvik køkken, som vi selv hentede på traileren i Jyderup. Sådan et køkken fylder meget og vejer endnu mere. Men hvorfor køre to gange når man kan nøjes med en gang – Det er godtnok første gang det har taget 1 time at køre de syv kilometer fra Jyderup til Mørkøv, men så var dækkene på traileren også kun et halvhundredde grader varme.

Nå men det gik altså.

Da vi først havde fået fod på at samle de enkelte elementer (især Marianne) gik det faktisk temmelig hurtigt med at sætte køkkenet op. Vi var ikke mere end ca. 1½ dag om det.

Herefter var der så lige lidt tapet der skulle sættes op, samt noget maling der skulle smøres ud



Sådan et samlesæt er noget af en udfordring.

MC

EBC

I lighed med sidste år var vi igen i Frankrig i påsken for at besøge Flemming og Bis (Claus bror og svigerinde). Det er utroligt dejligt at tage en tur sydpå på denne årstid – Man kører foråret i møde.

Efter sådan en omgang skulle man så tro at vi skulle til at ligge på ryggen. Men nej. Nu var vejret jo ved at være tilforladeligt, så hvorfor ikke rive vores carport og udhus ned der lå og bredte sig i hele vores indkørsel. Vores udhus og for den sag skyld carporten var fyldt til bristepunktet, så vi var nød til at bygge et nyt udhus bag i haven før vi kunne rive det gamle ned



Udhus under konstruktion

Og tænk vi nåede det inden Jettes konfirmation den 8. maj. Vi fik rigtig glæde af vores nye stue og køkken til Jettes konfirmation. Vi var omkring 30 mennesker, men der var fin plads til alle sammen. Om eftermiddagen blev det et ganske vidunderligt vejr med lidt over 20 gaders varme, således at kaffen kunne serveres i det fri. Vi havde alle tre en rigtig god dag og fornemmede også at vores gæster nød dagen.



Henrik
Jette
Klaus
ved Jettes konfirmation

Fra den 8. maj til den 12. juni lå vi lidt på den lade side: Men så kunne det heller ikke gå længere. Lørdag den 13/6 1998 blev vi gift. Endnu en gang fik vi glæde af vores nye stue. Denne gang var vi ikke så mange, da vi havde besluttet os for kun at invitere børn, forældre og søskende. Vi havde en utrolig dejlig dag, hvor vi fik nogle dejlige gaver og hver for sig blev i familie med nogle dejlige og rare mennesker. Igen var vi utrolige heldige med vejret så vi kunne side udenfor om eftermiddagen.

Om søndagen, den 14/6 gik vores "bryllupsrejse" en tur over den netop nyåbnede Storebæltsbro.



13. juni
1998

Nygifte

MC

EBC

Vi kom så ind i en lang træls periode frem til lørdag den 27/6, hvor vi drog på sommerferie med campingvognen. Turens slutmål var Zadar i Kroasien. Undervejs besøgte vi bl.a. Prag. Vi havde en dejlig ferie med godt varmt vejr al den tid vi var væk.

Vi fik os dog en noget ubehagelig meddelelse på vej hjem fra ferien. Da vi kørte i Kasselbakkerne ringede Bis og fortalte at Flemming var blevet indlagt med en blodprop i hjertet i Frankrig. Det skete medens Flemming og Bis var på sommerferie i deres hus i Frankrig.

Vi kørte hjem, stillede campingvognen og satte Jette af, hvorefter vi tidligt dagen efter kørte til Frankrig for at besøge både Flemming og Bis. Flemming har det nu, efter omstændighederne, heldigvis godt.

Her i efteråret har vi sat vores soveværelse i stand, samt fået malet og ordnet Jettes værelse.

Vi har her først på vinteren fået aflivet vores hund Robbi, da den ikke længere var rask til trods for at den kun var ca. 2½ år gammel.

Vi skal i år holde jul her i Mørkøv sammen med Mariannes forældre, Klaus, Henrik og Jette. Lillejuleaften skal vi til Ølstykke og holde "Jul" sammen med Cecilia. Claus har en tradition for altid at være sammen med Cecilia Lillejuleaften, enten her eller hos Cecilia.

Til slut vil vi benytte lejligheden til ønske en glædelig jul samt et godt nytår

Kærlig hilsen

Marianne og Claus



Heidi, Henriks
forlovede

Cecilia

Klaus

Jette

Årets øvrige mærkedage

17. april	Marianne fyldte 45 år
1. maj	Cecilia fyldte 19 år
28. maj	Klaus fyldte 22 år
19. juni	Jette fyldte 14 år
23. november	Henrik fyldte 20 år
27. november	Claus fyldte 46 år.